



Katterhøjdepunkter

Februar 2024

Bestyrelsesformand: Jeppe Lefevre Olsen

Gruppenleder: Theodor Holtet



Familiespejdernes beretning

Vores yngste spejdere er Familiespejderne, der er i alderen fra 3 år til 0. klasse. Vi holder møde en gang om måneden, og udover at vi har forældre med, er Familiespejder for både drenge og piger, idet det gennemføres i et samarbejde mellem Højbjerg Drengene og 1. Højbjerg Piger. Nogle gange har vi været 20 deltagere; andre gange 60.

I første halvår af 2023 havde vi fokus på hele to mærker på samme tid.

For det første hyggede vi os med "Trøstermærket", der vel er en slags førstehjælpsmærke for de yngste. Vi lærte både, hvad man skal gøre, hvis en af vores spejdervenner bliver kede af det, hvor førstehjælpskasserne er i det to hytter, hvor vi hører til, og hvordan man lægger en forbindelse på en flæskesteg, der er kommet slemt til skade i kamp med en flaske ketchup. Vi lærte også, at hvis man brænder sig på en brændenælde, hjælper det at smøre sig med en mælkebøtte - eller at tisse på det. Til alle vores møder laver vi noget over bål - og derfor har Trøstermærket også haft fokus på at hjælpe en, der måtte brænde sig dér. Helst prøver vi at undgå det...

Vi var derudover på tur, og fik rundvisning på



brandstationen. Og det larmer ret meget, når man er en flok familiespejdere på et sådan besøg - ikke mindst, når brandbilernes sirener bliver tændt.

Samtidigt - og for det andet - har vi til hvert møde hygget os lige så meget med "Legemestermærket". Familiespejdere - og deres forældre - elsker at lege til møderne. Så vi har været omkring klassiske lege som "Alle mine kyllinger", "Banke-Bøf", "Ståtrolld" og "Evaluationen", men også "Solsorten æder orme" (og særligt lederne blev markant kønnere af at få nylonstrømper over hovedet), en hel dag med pirattema, og en god, gammeldags vandkrig, som havde kampene "Familiespejderne mod de voksne" og "Alle mod Jørgen". Det er en kæmpe fornøjelse at høre områderne omkring de to hytter fyldt med ægte og dyb latter fra store unger på 3 år.

Endelig har vi fortalt (røver)historier - nogle gange med afsæt i tegninger fra familiespejderne,



DET DANSKE
SPEJDERKORPS



som så er blevet sat sammen af deres egne (ret vilde) fantasifortællinger.



I efteråret 2023 har vores fokus været på selveste "Familiespejdermærket", som indebærer, at vi - selvom vi ikke er så gamle - lærer at bruge knive

og en slags økser, vi lærer at tænde og bruge bål, og vi lærer de første knob. Så vi har f.eks. snittet vores egne navnepinde, vi har brændt alt muligt af på bål - og altså fået masser af lækker bålmad at spise - og vi har bygget en art Golden Gate over slugten ved Katterhøj, som blev forceret med bind for øjnene. Vi har også lavet stearinbomber, så vi kan tænde bål i regnvejr, og vi var heldige, at baconbusken gav afkast helt frem til Halloween, så vi kunne få krydret græskarsuppen dér. Til juleafslutningen - altså den anden vi nåede i 2023 - byggede vi vores eget raftejuletræ, som blev pyntet med ting, vi selv fandt og kunne binde fast.



Endelig, så var Familiespejderne faktisk med på ture i 2023: Vi fik lov at deltage på en del af Højbjerg Drenges fastelavnstur på Bogensholmlejren med Harry Potter tema, og så var vi den bærende kraft i et 'sov-ude-arrangement' i september, hvor fokus var "Nat i Naturen", og hvor mange af os skulle prøve at sove i telt for



DET DANSKE
SPEJDERKORPS



første gang, efter at have gået en tur gennem skoven med flagermuslygter for at finde - og vi lykkedes - ægte flagermus. Det var en kæmpe succes for både piger og drenge. Og forældre.

Så 2023 var et helt forrygende år hos Familiespejderne, og både spejderne, lederne OG forældrene glæder sig vist til et 2024, der får endnu mere fart på.



DET DANSKE
SPEJDERKORPS



Mikrospejder beretning

Vi ville så gerne starte året ud med en kælketur, men efter vi blev snydt af vejret gentagne gange besluttede vi os for at tage sagen i egen hånd, og fandt rapsolien frem og så kunne vi kælke uden sne! 😊



Februar blev måneden hvor julegranen skulle gå op i røg, og det gjorde vi ved at lave et stort bål, sikke en fest!!



Vi fik dekoreret shelteret med julegran, fordi det var hyggeligt.

Februar er også tiden for den årlige Bogensholm lejr, som i år var med Harry Potter tema. Her skulle vi lave koste af siv, til det store Quidditch opgør.



I april besluttede vi os for at lave hotdogs, men den glømsomme spejderleder manglede de ristede løg, så vi fandt en masse bænkebiddere. Vi skoldede dem og stegte dem i olie, og duften af rejer spredte sig og hotdogs var reddet. De mad-modige spejdere spiste rub og stub.



I april og maj sprang naturen ud og vejret blev mildere, så vi tog på flere vandreture Hørhaven, hvor der blev leget i huler, sanket svampe, drukket kakao og spist masser af kiks.



Foråret blev til sommer og stranden ved Hørhaven blev indtaget, hvor vi lavede bål, badede og nød en friskfanget blåmusling med blæretang over bål.





Vi afslutter hver gang til spejder med sangen "spejderbror", hvor vi holder hinanden i hånden og giver et klem.



Efter sommerpausen rykkede de ældste mikroer, samt Mikael og Christian op til minigrenen. Drengene har derefter taget godt imod de nye mikroleder Johannes, Jakob og mig, Jens. Vi har nu fire bander: Ild, Jord, Luft og Vand og der er i snit 4 fremmødte i hver bande per gang.



Vi har brugt efteråret på at blive astronauter. Men inden da, skulle vi bygge både til det legendariske Giber Å ræs. Som blev afsluttet i bedste formel 1 stil med Champagne og roulade.

Men så gik vi mod stjernerne og fik bygget rumraketter som vi skulle fyre af, og vi lavede også et forsøg med at bygge vores egne rummasker, men de blev ikke godkendt af NASA 😊

Så blev det tid til at øve os i kamp, hvis der nu skulle komme rumvæsner, når vi drog ud på fjerne planeter. Jeg tror stadig, at man kan finde en Nerf-pil eller to rundt omkring i hytten.

Da der er mange planeter som er utrolig kolde, så var vi nødt til at øve os i kælkning, når der var sne, hvilket drengene var utrolig gode til. Da vi kom til januar, turde vi at køre ad de stejle bakker og tage flyv hop.



Vi har som ledere lagt vægt på, at når vi er til spejdermøder, skal der være meget leg og ikke for meget forklaring. Vi starter derfor gerne med en leg, de første 10-15 min. Derefter er der gerne en bandeopgave, og så noget sjovt til at runde møderne af med.

Når man er spejder, så er der rigtigt meget, der går ud på at opdage, at man kan mere end man selv troede. Vi tog på juletur og her var der nok nogen som opdagede, at de sagtens kunne være væk fra deres forældre, selvom de ikke var sikre. Måske var der også nogle forældre, som opdagede, at deres spejdere kunne være væk...

Da vi gik mørketur gennem Skåde Skov, opdagede nogle også, at de faktisk godt turde gå i mørket uden lygte og også et stykke uden voksne.

Det, som vi ledere arbejder på, er at de skal føle et sammenhold; både blandt alle mikroer, men også i deres egen bande. Vi øver også, at det ikke

er "mig først", men lige så meget at kunne behovsudsætte. Det håber vi, at komme i mål med, senest når de bliver tropspejdere...

Når foråret kommer, skal vi tage mærker med fokus på at: "Sove ude", "Vandre 5 km" og er så småt i gang med et "krible krable tema". Alt efter vejret, så skal vi også have et riddertema. Efter påske skal vi rigtigt meget i skoven, hvor vores faste sted bliver "Den skjulte shelter"



Minispejder beretning

Vi startede efter sommerferien med at gøre klar til oprykningen, hvor vi havde en håndfuld mikrospejdere, der skulle rykke op sammen med spejderlederne Christian og Michael.



Til oprykningen i september skulle vi traditionen tro bruge fakler. Der blev udpeget en "fakkelbærer" og en "fakkelsluger" fra hver gren, som fik instruktion af spejderleder Michael i sikker brug.



September er også måneden, hvor der skal bygges Giber-å-ræs både, så vi kan finde den prestigefyldte 2023 mini vinder. Der blev ikke taget højde for temperaturen på vandet, og vi måtte efter ræset finde et skjult sted i skoven hvor vi kunne lave et hurtigt bål at varme os på og styrke os med en roulade eller to.



Fra oktober begyndte vi at sikre børne champagnen til nytår kunne åbnes på behørig vis, så vi afsluttede flere gange til spejder med at sable med økse! Fandtes dette mærke må man sige, at alle dette års mini'er har gjort sig fortjent til dette.



Afslutningsvis skulle vi på vores årlige traditionsrige juletur, som igen i år gik til Ryekol Spejderhytten i Ry. Her havde vi to overnatninger med mange sjove lege, julemanden havde fået begyndende gigt, så han skulle bruge en pakkekaster, så vi byggede en Trebuchet, som blev testet flittigt med store sten.



Vi fik spillet pakkeleg, og fik en fantastisk opvisning, da vi var tilskuere til ædedolk konkurrencen!! Vi fik tilbragt tid med de andre

grupper, mikro, junior, trop og klan, hvor vi kunne mærke sammenholdet i Højbjerg drenge!!



Juniorspejder beretning

Siden sommer har vi både arbejdet med bål, rafter og orientering. Vi har også - vanen tro - fået udstyret hele slænget med øksebeviser, uden tab af liv og førlighed!

Generelt er det gået godt, og vi lægger stor vægt på, at de basale spejderfærdigheder sidder i skabet.

Man kan godt i ny og næ føle, at der er noget næsten skoleagtigt over at skulle sætte sig ned og lære - f.eks. orientering - men det er godt givet ud, så man kan komme hurtigere til de 'sjovere' dele af et spejderløb, uden at skulle sidde i 12 min. og svede over vinkler.

Det næste halve år skal vi lidt mere i dybden med nogle emner. Bl.a. skal vi tage Bålbevis. Det inkluderer 'the basics' - jovist - men vi håber også på, at alle spejdere ved endt forløb kan tillave og betjene et ildbor.

Divisionsturneringen i foråret er altid et godt pejlemærke. Sidste år fik vi en tredjeplads i dagsløb. Vi håber at gøre det ligeså godt i år.

Sommerlejren bliver også noget anderledes. I '23 var vi en lille flok afsted på en rolig Forlevlejr. I år skal vi afsted med to hele divisioner. Det er en noget anderledes tur og vi kan i den forbindelse reflektere og glæde os over, at selve variationen er livets bedste krydderi.



DET DANSKE
SPEJDERKORPS





Tropspejder beretning

1. halvår 2023:

Bogensholmlejr:

Traditionen tro har Højbjerg Drenge været af sted på vores 2 årlige gruppeture.

Forårsturen gik igen i år til Bogensholmlejren og årets tema var Harry Potter.

Weekenden stod på troldmandskundskab, quidditch, trylledrikke og meget mere. Særligt har Troppen også deres årlige badetur i de iskolde februar-vand efterfulgt af en tur i en hjemmelavet sauna.

Trops Divi:

Der blev i 2023 afholdt trops divi i Århus Skovdivision. En masse tropspejdere mødtes ved Ravnsøhytten, hvor weekenden stod på lejropbygning, konkurrencer og masser af hygge på tværs af grupperne. Højbjerg Drenge troppede op med 2 patruljer og gav den gas i alle

konkurrencer. På trods af at der kun blev vundet 1 præmie, var turen en kæmpe succes!

Møder:

Møderne har hovedsageligt haft fokus på at blive klar til vores store udlandstur til Kandersteg (som ligger i Schweiz, og som var troppens sommerlejr). Møderne har bl.a. handlet om: Hvordan man pakker rygsæk, Vandreture, madlavning på trangia og bål, Førstehjælpskursus og brandkursus. Ud over dette har møderne også bestået af forskellige månedsopgaver som: Bygge fuglehus, pakke klar til divisionsturnering og selvfølgelig klargøring til oprykning ;)

Overordnet har det 1. halvår været super godt.



DET DANSKE
SPEJDERKORPS





2. Halvår 2023:

Kandersteg:

Årets sommerlejr var, i modsætning til de fleste andre, en lejr kun for tropspejderne. Turen gik til Kandersteg i Schweiz. Drengene havde i løbet af den forgangne sæson, i samarbejde med 1. Højbjergs trop, samlet ind til turen. Kandersteg er et spejdercenter, der ligger nede i alperne omringet af den smukke bjergrige natur. Omkring 15 tropspejdere, 1 klanspejder og 6 ledere var med på turen, der blandt andet bød på gode vandreture, river rafting, klatring og en tur i badeland. Drengene, inkl. lederne, nød turen i stor grad og glæder sig til, hvis muligheden skulle komme for at tage derned endnu en gang. Nok først om nogle år...

Oprykning/PR:

I slutningen af august holdt Højberg Drenges traditionen tro oprykning. Troppen fik 5 nye tropspejdere op fra junior.

FMLL:

De seneste år har vi sendt drengene af sted på Flagermuslygte Løbet ligesom i starten af

november. For første år var vi ledere med til at stå for løbet, og på en post. Derfor var vi rigtig glade for, at der også i år var stor opbakning fra drengene til at løbe rundt i skovene syd for Aarhus midt om natten. 11 drenge blev sendt ud på løbet, fordelt på 2 patruljer. Vi mødte alle 11 på vores post i løbet af natten, alle ved godt mod. Og det endte da også med hhv. en flot 15. plads og en flot 4. plads.

Juletur:

I slutningen af november tog vi alle på årets juletur, hvor tropsdrene var på et stort juleløb, med en masse små konkurrencer. Derudover bød turen på Ædedolken, samt den store julemiddag med alt, der hører med til det.

Møder:

Til 2. halvår af møderne har drenge blandt andet øvet sig på bål og besørger. Derudover har drengene op til FMLL, lavet nogle fine Flagermuslygter. De sidste af årets møder gik der sne i den, derfor lavede vi sneborge, lave sneboldskampe, samt kælkebakker.



DET DANSKE
SPEJDERKORPS



